

Minnesord över Bertil Wissinger

Som tidigare meddelats har hedersmedlemmen Bertil Wissinger gått bort. Jag har fått det hedervärda uppdraget att för Eksjö golfklubbs räkning skriva vad Bertil Wissinger har betytt för golfklubben genom åren. Jag lärde känna Bertil 1971 när vi blev grannar och det är genom Bertil som jag själv började spela och för det är jag honom mycket tacksam.

Vi är många som har minnen av Bertil och jag vågar påstå att vi golfare förmodligen alla delar bilden av att han var en riktig eldsjäl. Och det är inte utan att man kan fråga sig hur golfbanan hade utvecklats utan hans gärningar.

Sedan 1938 fanns en 9-håls bana Ränneslätt och i takt med ökat intresse för sporten växte behovet av en 18-bana. Det fanns ingen möjlighet att bygga ut den befintliga banan utan man behövde hitta ett nytt område. Tillsammans med Philip Lindholm drev Bertil en kamp för att övertyga lokala politiker att få bygga en bana på Skedhult. Efter många turer och ett mycket omfattande arbete stod banan klar.

Invigningen gick av stapeln den 22 maj 1976. I första bollen gick Philip Lindholm och Sven Tumba och i den andra gick Bertil Wissinger tillsammans med golfförbundets generalsekreterare Harald Ståhlberg. Medlemsantalet var vid denna tidpunkt 470.

Det var en fin nybyggaranda bland medlemmarna och man lärde verkligen känna varandra. Både barn och vuxna var engagerade i städdagar och det ordnades gemensamma matstunder. Mitt eget medlemskap startade med bland annat stenplockning på hål 14.

Bertil var klubbens allt i allo. Han var sekreterare, banchef och styrde dessutom verksamheten på kansliet. Allt detta gjorde han samtidigt med sin tjänst som lärare vid Prästängsskolan. På 70 och 80-talet fanns inte någon utbildad greenkeeper bland banpersonalen var det blev banchefens uppgift att sköta upphandling av materiel, alltifrån bunkerkrattor till fairwayklippare samt upprätta skötselplaner för banan, ett omfattande ideellt arbete. Under torrperioder innebar det även att hålla i gång bevattningen av fairway under helgerna. Vattentågen skulle flyttas tre gånger per dygn.

Bertil ville utveckla idrotten. Genom att anställa duktiga tränare till klubben utvecklades en aktiv juniorverksamhet. Tillsammans med representanter från andra Smålandsklubbar drog Bertil i gång Smålandstouren. Den gav ungdomar från hela Småland en möjlighet att få utveckla sin golf. Touren spreds till andra regioner och övergick senare till Teen Tour.

Bertil placerade Eksjö på golfkartan genom att verka för att klubben fick arrangera flera stortävlingar, varav SM 1986 var den största, Under 80-talet arrangerades även

RM far och son, RM H45 och Aer Lingus (rikstävling för elitjuniorer) . En annan tävling som satte Eksjö på golfkartan var Colgate Cup som var en riksomfattande tävling för yngre juniorer.

Under den tid då Bertil var som mest aktiv hade klubben både herr- och damlag i elitserien. Detta var en glansperiod för klubben som då hade en utmärkt restaurang, bra tränare och egen shop

1988 valde Bertil att lämna sina uppdrag i Eksjö golfklubb. Han fortsatte dock med stor entusiasm att engagera sig i andra klubbar inte minst i Boarydsbanan. Det är en bra plats för nya golfspelare att under lugna former få träna upp sin spelförmåga och utgör därmed en rekryteringsbas för sporten.

'2014 utsågs Bertil Wissinger till Hedersmedlem i Eksjö GK.

Hedra gärna Bertils minne genom ett bidrag till hans minnesfond för juniorer.

För EGK

Genom Börje Almquist